

## ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ,

Ζούμε στο καιρό του μνημονίου, δηλαδή στον καιρό της εξαθλίωσης, της κατάρρευσης των αξιών και της κοινοβουλευτικής δικτατορίας.

Καθημερινά βομβαρδιζόμαστε από τα Μ.Μ.Ε. με ειδήσεις για νέα μέτρα της κυβέρνησης, που σημαίνει νέες περικοπές, νέες φορολογίες, νέα χαράτσια, νέες καταστρατηγήσεις των εργατικών δικαιωμάτων, νέες διευκολύνσεις στο μεγάλο κεφάλαιο, νέες τακτικές εξαφάνισης των μικρομεσαίων και του εισοδήματος των εργαζομένων. Τα μόνα που αυξάνουν είναι η ανεργία, η φτώχεια και η εξαθλίωση του ελληνικού λαού.

Είναι ξεκάθαρο για μας, ότι όλα τα παραπάνω είναι τα αποτελέσματα των πολιτικών που ακολούθησαν στη χώρα εδώ και 40 χρόνια οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ. Η υπομονή μας έφτασε στα όρια της.

Ελπίζουμε όμως ο ελληνικός λαός να έχει καταλάβει ότι σε αυτή την κατάσταση κανείς δεν σώζεται μόνος του.

Πιστεύουμε πως εμείς οι μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων και όλων των απασχολήσεων το έχουμε καταλάβει και πρέπει να αντιδράσουμε σε όλα αυτά συντεταγμένα.

Η συντεταγμένη αντίδραση για εμάς περνάει κυρίως μέσα από το Τ.Ε.Ε.

Δεδομένης της υπολειπόμενης της επαγγελματικών μας συλλόγων, το Τ.Ε.Ε. είναι το όργανο που θα υπερασπιστεί τα δικαιώματα και τα συμφέροντα μας.

Στις 24 Νοέμβρη καλούμαστε να ψηφίσουμε για την εκλογή οργάνων του Τ.Ε.Ε. Από την συμμετοχή και την έκβαση του αποτελέσματος αυτής της ψηφοφορίας θα εξαρτηθεί κατά πόσο ισχυρό και αποτελεσματικό θα είναι το Τ.Ε.Ε. αλλά κυρίως προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί.

Οι κατευθύνσεις είναι δύο :

1. Η συντηρητική – αντιδραστική : είναι αυτή που εναρμονίζεται και αποδέχεται άκριτα τις επιλογές της κυβέρνησης και τις υποδείξεις των ξένων διευθυντηρίων αδιαφορώντας για το κατόντημα του λαού.
2. Η προοδευτική : αυτή δηλαδή που θέλει να αλλάξει την κατάσταση, να αναδείξει τις πραγματικές ανάγκες και να βοηθήσει στην κατεύθυνση της πραγματικής εξόδου από την κρίση, αυτή που θέλει να ταρακουνήσει το τέλμα, να το κάνει να αναδύσει όλη του την δυσσομία για να φανεί από πού προέρχεται και να δείξει το δρόμο της εξόδου από αυτό.

Η παράταξη της **Αγωνιστικής Συνεργασίας** όλα αυτά τα χρόνια στηρίζει ξεκάθαρα την δεύτερη κατεύθυνση, την προοδευτική, η οποία προσπαθεί με κάθε τρόπο να σπρώξει τη χώρα στην ανάπτυξη.

Κανένα πρόβλημα των μηχανικών και της Ελλάδας γενικότερα δεν μπορεί να λυθεί αν δεν υπάρξει ανάπτυξη.

Και όταν λέμε ανάπτυξη δεν εννοούμε την περικοπή δαπανών και τα μαγειρέματα των χρηματοοικονομικών δεικτών, εννοούμε πραγματική ανάπτυξη

Και πραγματική ανάπτυξη είναι η ανάδειξη παραγωγικών διαδικασιών σε όλα τα στάδια παραγωγής (πρωτογενή ,δευτερογενή και τριτογενή ) η αναβίωση της οικοδομικής δραστηριότητας και η βελτίωση και τυποποίηση των παραγόμενων προϊόντων, ώστε να γίνουν ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές.

Σε όλα αυτά το ΤΕΕ πρέπει να πρωτοστατήσει με δυναμικές παρεμβάσεις στα κέντρα αποφάσεων και να πρωτοτυπήσει με σύγχρονες ιδέες και προτάσεις .

Ο στόχος μας είναι το ΤΕΕ να έχει την ισχύ και την αποτελεσματικότητα μετά από τις εκλογές για να εκπληρώσει την αποστολή του που κυρίως είναι η υλοποίηση των παραπάνω .

Εμείς πιστεύουμε ότι η μαζική συμμετοχή στις εκλογές και η υπερψήφιση της παράταξης μας θα δώσει και την ισχύ και την αποτελεσματικότητα που χρειάζεται το Τ.Ε.Ε. για να ανταποκριθεί σε αυτή την πρωτόγνωρη συγκυρία της απόγνωσης.

Αν κοιτάξουμε πίσω για να δούμε τι έγινε όλα αυτά τα χρόνια στο ΤΕΕ Πελ/σου και ειδικά την προηγούμενη τριετία, η απάντηση δεν είναι απλώς αρνητική, είναι απελπιστική.

Είναι γνωστό ότι η ΔΚΜ στις προηγούμενες εκλογές συγκέντρωσε μεγάλο ποσοστό που της επέτρεψε να έχει 4 έδρες στην 9/μελή Διοικούσα Επιτροπή.

Με περισσή ευκολία «αγόρασε» τους συναδέλφους της ΕΛΕΜ και έτσι απέκτησε την απόλυτη πλειοψηφία στην Δ.Ε.

Σαν να μην έφτανε αυτό, δίνοντας στην ΕΛΕΜ αξιώματα που αυτή δεν δικαιούνταν και αφού αντικειμενικά την «διευκόλυνε» όπως κάνει πάντα με τη στάση της αποχής η Πανεπιστημονική , η «μεγάλη», «ένδοξη» και «δημοκρατική» παράταξη της ΝΔ σάρωσε όλα τα «αξιώματα» και τις εκπροσωπήσεις, Νομαρχιακές Επιτοπές κ.λ.π αφήνοντας ψίχουλα για τις άλλες παρατάξεις.

Ουσιαστικά διάλεξε να παίξει το παιχνίδι μόνη της. Ευνούχισε κυριολεκτικά το ΤΕΕ, απέκλεισε τους συναδέλφους και ειδικά τους νέους συναδέλφους από κάθε διαδικασία καλλιεργώντας την επιλογή των ατομικών λύσεων και όχι των συλλογικών. Επικοινωνούσε με οποιονδήποτε ΟΤΑ, Υπουργείο, Περιφέρεια κ.λ.π., **Μόνη της**. Μόνη της αποφάσιζε και ενεργούσε και έτσι έφερε το ΤΕΕ Πελ/σου στο χειρότερο σημείο που έχει φτάσει ποτέ, με τα μέλη της ΔΚΜ να καμαρώνουν στρογγυλοκαθήμενοι στις «θέσεις» τους, την ΕΛΕΜ να τους χειροκροτά σε κάθε βήμα σαν άλλος παλιάτσος και τους συναδέλφους να αντιμετωπίζουν και να αντιμετωπίζονται από το ΤΕΕ σαν δύο ξένοι...

Και βέβαια όλα αυτά συνέβησαν σε μία τριετία που οι μηχανικοί δέχθηκαν από τις κυβερνήσεις που εναλλάσσονταν στην εξουσία, ανελέητες επιθέσεις στο ασφαλιστικό, στα εργασιακά και στα επαγγελματικά τους δικαιώματα, στις αμοιβές, σε κάθε είδους δημοκρατική και συλλογική κατάκτηση του κλάδου.

Αυτή την τριετία που όλοι οι μηχανικοί της Πελ/σου θα έπρεπε να είναι συσπειρωμένοι και ενωμένοι με το ΤΕΕ επικεφαλής υπερασπίζοντας τα δικαιώματα, τις κατακτήσεις τους, το ασφαλιστικό τους ταμείο, την ίδια τους την αξιοπρέπεια, αυτήν ακριβώς την τριετία ολοκληρώθηκε ο κατήφορος που είχε ξεκινήσει η ΔΚΜ σαν διοίκηση του ΤΕΕ από την προηγούμενη τριετία.

Όμως συνάδελφοι πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε.

Δεν πάει άλλο!

Δεν μπορεί μία κλειστή ομάδα συναδέλφων να διοικεί το ΤΕΕ Πελ/σου!

Δεν γίνεται η Δεξιά παράταξη των Μηχανικών να είναι καθημερινός χειροκροτητής της κυβέρνησης, οι Μηχανικοί να δυστυχούν και η ΔΚΜ να αξιώνει και πάλι την διοίκηση του τμήματος και την ψήφο των συναδέλφων!

Αλήθεια, αναλογίστηκε κανείς πόσες απευθείας αναθέσεις έργων και μελετών έγιναν «κάτω από το τραπέζι», σε «δικά τους παιδιά» μόνο στην Πελ/σο από τους ΟΤΑ;

Τα καταγγέλλαμε κάθε τόσο στην Δ.Ε.

Για πόσα απ' αυτά διαμαρτυρήθηκε η ΔΚΜ σαν Διοίκηση του ΤΕΕ Πε/σου;

Για ελάχιστα!

Γιατί;

Διότι η ΔΚΜ σαν Διοίκηση του ΤΕΕ Πελ/σου ενδιαφερόταν για τα κομματικά της γαλόνια και την τακτοποίηση των "δικών της παιδιών".

Δεν είχε ούτε έχει καμία διάθεση να αγωνιστεί, ούτε να πιέσει ούτε να αντιπαρατεθεί με κανέναν και για τίποτα. Τους αρκούν οι Δημόσιες Σχέσεις για ίδια οφέλη!

Όμως συνάδελφοι αυτό το παραμύθι πρέπει κάποτε να τελειώσει.

Κάποιος πρέπει να τους πει ότι οι μισοί συνάδελφοι δεν έχουν δουλειά και οι άλλοι μισοί επιβιώνουν με μισθούς πείνας!

Κάποιος πρέπει να τους πει ότι οι κυβερνήσεις που χειροκροτούν μας κατάντησαν να μην μπορούμε να πληρώσουμε το ΤΣΜΕΔΕ και στην ουσία να μην έχουμε ασφαλιστικό Ταμείο!

Όλοι μαζί συνάδελφοι πρέπει να τους δείξουμε τον άλλο δρόμο, αυτόν του αγώνα, της διεκδίκησης και της συμμετοχής γιατί αυτός είναι που θα μας βγάλει απ' το τέλμα, αυτός είναι που θα μας οδηγήσει στην ανάπτυξη.

Όλοι μας να συμμετέχουμε στις εκλογές του ΤΕΕ στις 24 Νοεμβρη !

Όλοι μας ενωμένοι να στηρίξουμε το δρόμο της προόδου , να ψηφίσουμε την ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ γιατί

Είναι η μόνη πραγματικά ανεξάρτητη από κόμματα και συμφέροντα προοδευτική παράταξη, πλατιά, ενωτική , μαχητική.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι συνάδελφοι που συμμετέχουμε στα ψηφοδέλτια της παράταξης προερχόμαστε από διάφορους πολιτικούς φορείς και κόμματα .

Μας ενώνει η αγωνία για το κατόντημα του ΤΕΕ Πελοποννήσου και το μέλλον των συναδέλφων.

Μας ενώνει η συνεπής στάση που έχουμε επιδείξει τόσα χρόνια απέναντι στην διαπλοκή , το βόλεμα, τις «δημόσιες σχέσεις» και την οπισθοδρόμηση.

Σας κοιτάμε στα μάτια και ζητάμε την ψήφο σας για να προχωρήσουμε **ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ !**

**ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ**